

*Lang vóór ik je kende, moeder, werd ik door jou gekend.
Lang vóór ik je minde, moeder, werd ik door jou bemind.
Lang vóór ik je kuste, moeder, werd ik door jou gekust.
Lang vóór ik kon helpen, moeder, werd ik door jou geholpen.
Lang vóór je ziek werd, mijn moeder, had jij mijn ziek-zijn genezen.
Lang vóór ik je dragen moest, mijn moeder, had jij mij reeds gedragen.
En toen...je stierf, mijn moeder, ben jij in mij gestorven.
Nu... jij er niet meer zijt, mijn moeder, leef je met mij...mijn leven.*



Achter elke traan van verdriet, schuilt de glimlach van herinneringen

Mevrouw Clara De Cock

weduwe van de heer Achiel De Ridder

*geboren te Velzeke op 15 oktober 1926
en overleden te Brakel op 31 augustus 2021*

Zij blijft verder leven in het hart van:

haar kinderen

Willy De Ridder - Monique(f) Droeshaut - Denise Van Bael

Daisy De Ridder - Christ de Loor

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Hans De Ridder en zoon Kjell

Geert (f) De Ridder en zoon Yannick

Haar neven en nichten.

De families De Cock - Verstricht, De Ridder - De Waele

Wij nodigen jullie graag uit om samen met ons afscheid te nemen in de Aula van Uitvaartzorg De Pauw te Beerlegem op dinsdag 7 september 2021 om 10.30 uur, Na de plechtigheid herenigen wij Clara met haar echtgenoot in het columbarium op de centrale begraafplaats te Zottegem (Knutsegem).

U kan Clara een laatste groet brengen in het funerarium op vrijdag na afspraak 055 49 90 12

*Met dank aan: huisarts dokter Gaby Vonken
directie en personeel WZC Neerhof te Brakel*

*De familie dankt u van harte om uw blijken van vriendschap en genegenheid tijdens haar leven
en om uw medeleven met hun verdriet bij haar heengaan.*

Rouwcorrespondentie:

*FamilieDe Cock - De Ridder p/a Uitvaartzorg De Pauw Beerlegemsebaan 45 - 9630 Zwalm
online condoleren www.depauwzwalm.be*