



Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner er mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles toen nog kon.

Verdriet en dankbaarheid gaan samen
nu we afscheid nemen van de heer

Gabriël Aelbrecht

geboren te Gent op 9 september 1937
en thuis overleden met "zijn Rita" en kinderen aan zijn zijde
op 17 november 2024

De burgerlijke plechtigheid in aanwezigheid van de asurne,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatsvinden in de

Aula van uitvaartzorg De Pauw te Beerlegem op
zaterdag 23 november 2024 om 11.30 uur

Na de plechtigheid zal de asurne van Gabriël op een
speciaal plaatsje in zijn geliefde thuisomgeving
bewaard worden.

Noch bloemen, noch kransen

Een laatste stil moment kan in ons funerarium op
donderdag tussen 16u en 18u

Condoleren www.depauwzwalm.be

Gabriël blijft verder leven in het hart van

zijn steun en toeverlaat

Rita De Schamphelaere

zijn kinderen

Nadine en Jan Aelbrecht - Beckers

Claudine en Patrick Aelbrecht - Bovijn

Chantal Aelbrecht

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Aelbrecht - Van Den Berghe en

De Schamphelaere - Moerman delen eveneens

in dit verdriet en danken u voor uw steun en medeleven.

Met onnoemelijke dank aan zijn huisarts Michaël De Vos,
thuisverpleegsters Nele en Nancy en aan alle
zorg- en verpleegkundigen van Wit-Gele kruis voor de
onvoorwaardelijke inspanningen en steun
die zij hebben aangereikt.

Rouwadres: Familie Aelbrecht - De Schamphelaere
p/a Uitvaartzorg De Pauw

Uitvaartzorg De Pauw - Beerlegemsebaan 45 - 9630 Beerlegem - 055 49 90 12