

*Al hield je nog zoveel van het leven, je had het niet in eigen hand,
ongevraagd moest je het verlaten en wij staan machteloos aan de kant.*

*Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaargestaan,
geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
zo was je hele leven, je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.*

*Patricia
Van Campenhout*

* Etterbeek 25 september 1964 † Zottegem 4 februari 2022

*De Christelijke gebedsdienst in aanwezigheid van de asurne
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatshebben in de
Aula van Uitvaartzorg De Pauw te Beerlegem,
vrijdag 11 februari 2022 om 10.00 uur
Na de dienst zal de as van Patricia op een
speciaal plaatsje thuis bewaard worden.*

Met dank aan:

*haar huisarts An Van Bruwaene
directie en personeel van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem*

Rouwcorrespondentie:

*online condoleren www.depauwzwalm.be
Familie Van Campenhout - p/a Uitvaartzorg De Pauw*



Zij blijft verder leven in het hart van

haar levensgezel

Wesley Blauwaert

haar kinderen

Jeroen en Verouschka Martens - Dick

haar kleinkinderen

Yljo en Cenzio

delen eveneens in dit verdriet

haar zus en schoonbroer

Beatrice en Gunther Van Campenhout - Branswijk

Denzel Branswijk

haar schoonmoeder

Monique Ceuterick

de families Van Campenhout - Martens - Blauwaert

haar trouwe viervoeter Moesj 🐾