

Degenen die ik liefheb verlaat ik,  
om degenen die ik liefhad, terug te vinden

mevrouw

# Iliane Vandewege

weduwe van de heer  
**Hubert De Pessemier**

geboren te  
Roborst op 16 oktober 1931  
en thuis overleden te  
Beerlegem op 30 augustus 2024

---

De burgerlijke plechtigheid in aanwezigheid van de asurne,  
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatsvinden in de  
Aula van uitvaartzorg De Pauw te Beerlegem op  
vrijdag 6 september 2024 om 11.00 uur  
Na de plechtigheid zal Iliane thuis een plaatsje krijgen  
bij haar familie.

Met dank aan:

Huisartsenpraktijk Zwalm  
thuisverplegend personeel van i-mens

condoleren [www.depauwzwalm.be](http://www.depauwzwalm.be)

*Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij  
haar lieve aandacht voor de daagse dingen  
die door haar hoofd en door haar vingers gingen  
en alles wat ze was voor u en mij.*

Iliane blijft verder leven in het hart van

haar kinderen en kleinkind

Veroniek De Pessemier en Hendrik De Keyzer

Evie De Keyzer en vriend Elias

delen eveneens in het verdriet

de families

Vandewege - De Temmerman

De Pessemier - Hellebaut

Rouwadres:

Familie De Pessemier - Vandewege  
p/a Uitvaartzorg De Pauw



Uitvaartzorg De Pauw  
Beerlegemsebaan 45 - 9630 Beerlegem - 055/ 49 90 12