

Lieve Mensen

*Gelukkig zijn er nog lieve mensen,
mensen die je al het goede wensen.
Mensen die er voor je zijn,
als je ziek bent,
moe bent,
of zit met pijn.
Wat zouden we toch zonder die mensen zijn?*

Uit gedichtenbundel Eline Wijns



Gesterkt door mooie herinneringen nemen we treurig afscheid van

Eduard (Eddy) Wijns

echtgenoot van Nadine De Schinkel

* Sint-Amands 9 april 1946

† Zottegem 16 augustus 2023

Eddy blijft verder leven in het hart van

zijn echtgenote

Nadine De Schinkel

zijn zonen

Angelo

Eline en vriend

Daan en vriendin

Joachim

Lisa en vriend

Barbara en vriend

Aster

Delen eveneens mee in dit verdriet

De families Wijns - Speeckaert - De Schinkel - Nachtergaele

***We hebben afscheid genomen in alle intimiteit.
Dit bericht is de enige kennisgeving.***

Met dank aan:

de directie en het personeel AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Rouwcorrespondentie:

online condoleren www.depauwzwalmb.be

Familie Wijns - De Schinkel - p/a Uitvaartzorg De Pauw